



MARANATHAKERK

Giessenburg

PKN gemeente



NB zondag 6 februari 2022

Vandaag, zondag 6 februari gaat onze eigen predikant Ds. Y. Pors voor.
Muzikale medewerking wordt verleend door organist Hans Dubbeldam.

Vandaag is er ook Kindernevendienst en Jeugdkerk.

Volgende week zondag 13 februari hoopt in de morgendienst Ds. G. den Hartogh uit Capelle aan de IJssel en in de avonddienst Ds. W. van Herwijnen uit Zwijndrecht voor te gaan.

Collect 6 februari 2022

De opbrengst van de eerste collecte is voor de diaconie.

De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte vragen wij uw bijdrage voor het Onderhoudsfonds.

Bloemen

De bloemen van deze zondag gaan met onze hartelijke groeten naar br. N. Aalbers.
De bloemen worden weg gebracht door Margriet Leendertse.

Snoepgroet

De snoepgroet gaat deze week met onze hartelijke groetjes naar Niels Aantjes.

Geloofskracht

Afgelopen woensdag vond er een gesprek plaats met de wethouder, een beleidsmedewerker en twee collega's. In feite ging het over de liefde, maar dat wisten we nog niet. Ik realiseer het me pas nu ik dit schrijf. We probeerden woorden te vinden en ruimte te maken, een veilige haven te zijn. We voelden ook ongemak. Moet het dan telkens weer aan de orde zijn? Het speelt misschien wel, maar het wordt niet benoemd, zo constateerden we.

Het ging over velen. Meer dan we denken. Het ging over twee jonge vrouwen die ontdekten dat ze zich diep met elkaar verbonden voelden. Ze vulden elkaar aan; woord voor woord, blik voor blik. Er ontstond een nieuw verhaal. Ze gingen voortaan samen. Niet iedereen begrijpt dat. Sommigen veroordelen hun relatie. Het is onnatuurlijk, een afwijking waar ze niet aan toe mogen geven. Zelfs onze lieve Heer wordt er wel eens bijgehaald. Het zou Hem een gruwel zijn.

Beschamende reacties; alsof wij het zouden weten. Alsof liefde maar op één manier kan bestaan. Het leven mag toch gevierd worden als geschonken om liefde te delen met iedereen? Als we dat niet bewaken is de kerk geen veilige haven meer, waar ruimte is voor Jan en Alleman. Waar over God gesproken wordt als de Alwetende en de uitvinder van liefde. Waar Zijn zegen geldt voor allen.

Het was heel wat om dit uit te spreken en die woensdagavond werd liefde ineens heel kwetsbaar. We aarzelden, maar voelden ook dat er ruimte was gevonden. We spraken de intentie uit dat we voor iedereen een veilige haven willen zijn.

Yvette Pors

Mededelingen vanuit de gemeente

Onze gedachten zijn bij de mensen in onze gemeente die het moeilijk hebben. Deze keer willen we in het bijzonder de mensen noemen die werken in de zorg en in het onderwijs. Van hen wordt voor de zoveelste keer veel inzet gevraagd terwijl bijkomen er voorlopig nog niet in lijkt te zitten. Onze gebeden gelden hen en ieder die te maken heeft met de druk die met corona gepaard gaat. Laat Gods kracht hen en ons blijvend sterken in deze tijd.

Data ter herinnering

6 februari	Kindernevendienst en Jeugdkerk
20 februari	Avondmaalsdienst.
20 februari	Kindernevendienst en Jeugdkerk
24 februari	Geloven op donderdag

Diaconiecollecte volgende week 13 februari World Servants

Hallo!

Na twee geweldige World Servants projecten in Zambia (2019) en Groningen (2021) heeft God ook een derde World Servants project op mijn pad gebracht. Ik mag aankomende zomer gaan bouwen aan verandering in Panama. Dit wordt gedaan in samenwerking met partnerorganisatie Formando Vidas.

De gemeenschap waar ik heen ga, woont boven op een berg en de kinderen gaan in het dichtstbijzijnde dorpje, in het dal naar school. Deze afdaling is in het droge seizoen geen probleem, maar in het regenseizoen is dit, vooral voor de jongste kinderen, erg gevaarlijk. Daarom ga ik samen met een groep jongeren uit heel Nederland klaslokalen bouwen op de berg, voor de kinderen van 4-7 jaar. De jongste kinderen hoeven hierdoor niet de afdaling te maken in het regenseizoen, maar is er wel toegang tot onderwijs. De kleuterschool biedt gelijke kansen voor de kinderen.

Eerder heb ik al mee gedaan aan de dive2change, dit is een oudjaarsduik voor het goede doel. Maar mijn volgende actie heeft alles te maken met plastic flessen en statiegeld. Dus mocht u nog flessen hebben waar statiegeld op staat, mag u deze bij mij afgeven (Wilgenroosje 8, Gorinchem).

<https://geef.ws/flessen>

Groetjes, Inge van Geffen

Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan!

De diakenen



Kopij voor de Nieuwsbrief vóór vrijdag 20.00 uur inleveren bij de makers van de nieuwsbrief, e-mail: Nieuwsbrief.Maranathakerk@gmail.com